

Column 'Buren' door Peter Petersen uitzending 10 oktober

Hier in de buurt heb je buurthuis de Eester, waar van alles gebeurt en waar je ook voor een praatje en een kop koffie kan binnen lopen. Zo was er een tijdje geleden een muziekkavond waar een vriendin van mij aan meedeed. Zij speelt fluit. Toen ben ik even gaan kijken. Was wel leuk. Maar eigenlijk kom ik er verder niet. Ze organiseren ook een weggeefkraam, reparatietafel en nog tal van andere activiteiten, zoals samen eten.

Er is 1x per jaar een groot Eester festival en er wordt een buurtloop georganiseerd. Ik heb een tijdje meegegaan met de fotogroep die er plaatsvond. Daar waren wel kosten aan verbonden, maar het was niet zo duur. Verder heb je de buurtbalie Oostelijk Haven gebied. Die een nieuwsbrief verspreiden met tal van activiteiten, maar aan de meeste activiteiten zijn wel kosten verbonden. Eigenlijk maak ik haast nooit gebruik van dit aanbod. Waar ik wel af en toe kom, zijn de rommelmarkten van Qru. Bring your own kleedje noemen ze het.

Dit staat ook vermeld in de nieuwsbrief van de buurtbalie. Je betaalt 2 euro om op de markt te mogen rondkijken. Qru organiseert nog andere dingen dan een rommelmarkt. Zo was er laatst opening van het kreeftenseizoen en kon je – niet duur – voor 17 euro kreeft komen eten met een Zweedse borrel erbij. Qru zat eerst in een loods, die plat moest en zit nu tijdelijk weer in een andere loods.

Maar ook hier gaat gebouwd worden, dus ze hebben maar een contract voor een jaar. In de Elthetokerk in de Javastraat worden ook rommelmarkten georganiseerd. Vroeger ook in sporthal Zeeburg, maar daar hoor ik niks meer van. Verder heb je hier in de buurt de buurtbel, die je kunnen helpen met klusjes in huis. Of met je tuin. En iets uit de buurt, maar ook dichtbij, heb je de Meevaart. Een groot buurthuis in een oude school in de Balistraat in de Indische buurt. Hier heb ik twee jaar lang met een vriend een schrijfgroep gegeven.

Het mooie daar is, dat als je je activiteit gratis aan de buurt aanbiedt, dat je dan ook gratis van de ruimte gebruik mag maken. Een mooi initiatief. Mijn buurman Mustapha organiseert veel schaakkampen voor kinderen, ook in de Meevaart, maar nu ook in de Batjanzaal. Een zaaltje bij de Gerardus Marjellakerk, waar het Nederlands filharmonisch orkest zit en het Humanistisch verbond. Iets verder in de Dapperbuurt in de Wijtenbachstraat heb je Post Oost.

Waar soms banenmarkten worden gehouden, maar waarvanuit op de dinsdagochtend ook steeds een wandeling is door de buurt met een gratis bakje koffie erbij. Een ander mooi bureneninitiatief is het moestuinenproject waar ik al vanaf het begin aan mee doe. We zitten al op onze derde locatie, maar krijgen volgend jaar een vaste plek bij mij voor de deur! Dus ik kan dan zo m n bed uitrollen naar m n tuintje.

Af en toe komen we met de tuinders samen voor een borrel of bbq. Of wordt er een workshop gegeven. Zoals een workshop over: wat zijn eetbare kruiden en planten, die gewoon in de buurt groeien. Een ander mooi project hier in de buurt zijn de Blije burenen. Een tijdje geleden hadden ze hier voor de deur weer een container geplaatst, als uitvalbasis. Daarvoor hadden ze een portocabine tegenover mijn huis en daarvoor zaten ze in het GVB huisje van voorheen eindpunt bushalte 22. Maar de 22 en het GVB huisje zijn weg en de portocabine moest plaatsmaken voor jongerenwoningen en de container die ze laatst geplaatst hadden, is ook snel weer weggehaald. De blije burenen opereren nu vanuit een auto en brengen op het Hildo Kropplein in ieder geval 1x per

dag gratis voedsel van winkels naar de burens, dat anders weggegooid zou worden. Vooral groente, fruit en brood. Een uitkomst voor mensen die het heel krap hebben.

Maar de Blijde burens maken geen onderscheid. Alle burens zijn welkom om eten te komen halen, ook mensen die wat meer geld hebben. Ze vragen niet om je stadspas of zo. Verder heb je het Einde van de wereld. Een groot binnenvaartschip aan de Javakade, waar twee keer per week voordelig restaurant wordt gegeten. Je kunt kiezen uit de vleesversie van 1 gerecht of de vegetarische tegenhanger ervan. Met vlees acht euro, vegetarisch geloof ik zeven euro en voor twee euro een toetje erbij.

Ik ben een aantal jaar als keukenmedewerker daar aan de slag geweest. Voor je werk kreeg je seamiles, plastic muntjes, waarmee je daar weer kunt eten en op de avond dat je helpt met koken, krijg je ook een maaltijd en onbeperkt non alcoholische drankjes. Er zijn mensen die er al jaren werken en er komen ook toeristen op de boot, want in de reisgids staat het Einde van de wereld vermeld als een plek waar je authentieke Amsterdammers kunt ontmoeten.

Het Einde is ontstaan uit de kraakscene en had eerst een locatie op het Java-eiland. Dit pand zou blijven bestaan, ondanks de nieuwbouw, maar de grond bleek vervuild en toen moest het toch plat. Daarna zijn ze dus op de boot begonnen. Eerlijk gezegd kom ik er bijna niet meer. Alhoewel ik nog zestig seamiles heb liggen. Misschien een keertje met m'n hele familie er eten. Niet te vergeten is er ook een groot festival elk jaar in de Javastraat met veel eettentjes en muziek. En roze zaterdag. Er gebeurt dus best veel in mijn buurt! Houden zo!